

Israël en de Evangelische Gemeenschap Sneek

Israël, kun je het nog volgen?

Voor veel mensen, christen of geen christen is Israël een moeilijk onderwerp. Bijna dagelijkse worden we geconfronteerd via de televisie en andere media met berichten die ons soms kunnen verwarren.

Toch is het ontstaan en bestaan van Israël nauw met de christelijke gemeente verbonden. Daarom ziet de Evangelische Gemeenschap Sneek het als haar opdracht Israël regelmatig onder de aandacht te brengen en ook haar visie op Israël kenbaar te maken.

Wij doen dat o.a. door:

Israëlzondagen:

Ieder jaar zullen we op een zondag aandacht geven aan de verbondenheid met Israël.

Gebed:

Op zaterdagavond in de lofprijzing- en gebedsbijeenkomst zullen we regelmatig bidden voor Israël en de vrede voor Jeruzalem.

Toerusting:

We zullen jaarlijks via het Studiecentrum "Compascuum" cursusavonden worden gehouden met als vast terugkerend thema: "Israël en de Kerk"

Wat is de visie van de Evangelische Gemeenschap Sneek op Israël?

1. In de Bijbel waarin God Zijn plan onthult over de redding van de wereld vervult het volk Israël een hoofdrol.
God noemt het Zijn uitverkoren volk en Zijn oogappel, de Israëlieten, zijn kinderen aan wie Hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet, de tempeldienst en de beloften heeft geschonken; het volk dat van de aartsvaders afstamt en waaruit Christus is voortgekomen (Rom. 9:4,5).
Dit is op zich voldoende reden voor ons om het volk Israël deze erkenning en het bijbehorende respect te geven.
2. De geschiedenis van God met Israël vindt zijn bekroning in de komst van Jezus Christus, die als geboren Jood de roeping van Israël volvoert. Jezus bevestigt dat met de woorden uit Joh. 4: *'Het heil is uit de Joden.'*
Daardoor is Jezus niet alleen de Verlosser en Koning van Israël, maar van iedereen uit de gehele wereld die Hem als Heer aanvaardt. Het oude Verbond is vervuld in het nieuwe Verbond. Daarmee is het oude Verbond niet verbroken, maar verbeterd.
3. De functie van Israël is ook dat de Bijbelse geschiedenis en de eindbestemming van het volk een voorbeeld en voorafspiegeling zijn van de geschiedenis van de gehele mensheid.
We denken daarbij onder meer aan het eeuwigdurend Verbond, de tocht door de woestijn naar het beloofde land en de steeds terugkerende vergeving en herstel, waaruit Gods trouw blijkt aan Zijn volk.
4. Het plan van God voor de redding van de wereld is nog niet klaar. De voltooiing van deze wereld en de zichtbare komst van Gods Koninkrijk ligt nog in de toekomst. In de Bijbelse profetieën speelt Israël daarin nog steeds een rol.
Hoe deze profetieën in vervulling zullen gaan kunnen wij niet met zekerheid zeggen. De Bijbel moedigt ons aan om te letten op de tekenen van de tijd waarin wij leven.
5. Het voornaamste doel van Israël is vervuld met de komst van Jezus Christus. De Kerk heeft daarna niet de plaats van Israël overgenomen. Wij zijn aan het ware volk van God toegevoegd. (Rom. 11)
6. De instandhouding van volk en cultuur door de eeuwen van diaspora heen en de terugkeer in 1948 van Israël naar het land, zien we als een vervulling van Gods trouw

aan Zijn beloften. Wij mogen dit zien als een van de tekenen van de tijd waarin we leven.

7. Aan het Verbond met Israël was de belofte van het land verbonden. Genesis 17 vers 7 en 8.
De teruggave van het land aan Israël mag dan ook van God worden verwacht. Evenals Daniël bad dat God zijn beloften zou nakomen geloven, belijden en bidden wij dat deze landsbelofte spoedig zal worden vervuld.
8. Op Israël is hetzelfde Verlossingsplan van God als voor de gehele wereld van toepassing is. Dat betekent dat we hun daden vanuit de bijbel moeten beoordelen en niet zonder meer moeten steunen of afwijzen. Ook nu nog geldt dat Gods ogen op zijn volk zijn. Wij veroordelen de door de eeuwen heen steeds terugkerende agressie tegen Israël en de afwijzing van het Joodse volk. De Kerk in het algemeen en christenen in het bijzonder worden opgeroepen om in woord en daad op de bres te staan voor Israël en krachtig protest aan te tekenen tegen elke vorm van discriminatie of vervolging. Daarnaast dienen wij op te komen voor slachtoffers van geweld ongeacht of die van Joodse of Arabische afkomst zijn.
9. Israël is vaak een steen des aanstoots. Ook in de gemeenten kan het nogal eens tot discussie leiden. Het is van belang dat we biddend Gods Woord dit aangaande lezen. Naast de gemeenschappelijke belijdenis van punt 5 en 7 kan er ruimte zijn voor verscheidenheid in visie. Wanneer we in die zin naar elkaar blijven luisteren kan dit leiden tot eenheid in verscheidenheid.
10. De Bijbel roept ons op te bidden voor de vrede van Jeruzalem (psalm 122) en Israël te zegenen (Genesis 12:3) totdat vervuld zal zijn de heerlijke belofte van Christus: *“Zie ik maak alle dingen nieuw”*

Oktober 2017