

# Gezinnen tot hun Bijbelse bestemming brengen



Janneke Duursma

Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen,  
van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen  
van wie zich houdt aan zijn verbond  
en naar zijn geboden leeft.

Psalm 103:17-18 NBV



Jeugd met een Odracht

## Nieuwsbrief 51, juni 2017

### Geloven als een kind



Loïs, een meisje van zeven die bij ons op Heidebeek woont, kon op een avond niet slapen en riep haar moeder: "Mam, kom eens!" Haar moeder gaat naar de slaapkamer en vraagt wat er is, waarop Loïs antwoordt: "Jezus heeft tegen me gepraat!" Haar moeder vraagt: "Wat heeft Hij dan gezegd?" De kleine meid zegt: "Hij zei: Je bent prachtig!"

Een tijdje terug vertelde ik aan een groepje kleine kinderen het verhaal van de blinde man, die nadat Jezus modder op zijn ogen had gesmeerd, zich moest gaan wassen in het badwater Siloam. Ik vertelde ook dat wij voor zieke mensen mogen bidden en hen mogen genezen in Jezus' naam. Ik vroeg of er iemand ziek was of pijn had. Een jongetje stak zijn hand op en zei dat hij hoofdpijn had. Ik liep naar hem toe en legde de kinderen uit wat je dan mag doen. Vervolgens legde ik mijn hand op zijn hoofd en zei: 'Hoofdpijn, ga weg in Jezus' naam! Amen.'

'Zijn er nog meer die ergens last van hebben?' vroeg ik. Een meisje gaf te kennen dat ze last van haar buik had. Ik vroeg: 'Wie wil er voor haar bidden?' Emilie van vijf stapt naar het meisje toe en nog voor ik de kans krijg om haar uit te leggen wat ze moet doen, heeft ze haar hand al op de zere buik gelegd en zegt op ferme toon: 'Buikpijn, ga weg in Jezus' naam! Amen.'

Dus mocht je ooit een krachtig gebed nodig hebben, vraag een kind om voor je te bidden! Wat zei Jezus ook maar weer? 'Voor zulke kleintjes is het Koninkrijk van God. Het is zelfs zo dat wie niet het **eenvoudige geloof** van een kind heeft, niet eens in het Koninkrijk van God kan komen.' (Luk. 18:16b en 17 – Het Boek).

### Vertel het ze!!

Hoe belangrijk is het aan kinderen het evangelie te brengen! Je weet nooit of jij misschien een schakel bent in het leven van een kind dat later een enorme zegen mag zijn voor duizenden mensen.

Corrie ten Boom heeft op vijfjarige leeftijd haar hart aan de Heer gegeven.

Ze is van geweldige betekenis geweest in het leven van ontelbaar veel mensen. In meer dan dertig jaar bezocht ze meer dan zestig landen om te getuigen van Gods liefde.

David de Vos ging op zijn twaalfde met zijn ouders op een zendingsreis van Jeugd met een Odracht naar Hongarije. Die reis heeft zijn leven totaal veranderd. Nu bereikt hij tienduizenden mensen in binnen- en buitenland met het Goede Nieuws.

### Kinderen met een verhaal



"Mijn moeder huilt elke nacht om mijn vader". Dit vertelde een meisje laatst op de kinderclub. Ze zit in een AZC en is, samen met haar vader en moeder naar Nederland gekomen. Toen ze hier eenmaal waren, is de vader weer terug gegaan naar zijn geboorteland om zijn moeder op te zoeken,

die ziek is. Toen hij weer terug wilde gaan richting Nederland, is hem in Griekenland de doorgang geweigerd en sindsdien is hij 'zoek'. De moeder en het meisje hebben tot nog toe geen contact met hem kunnen krijgen. Erg triest. Zo heeft elk kind wat de club bezoekt, een ingrijpend verhaal. Ze hopen, samen met hun familie, weer een rustig bestaan op te kunnen bouwen in het, voor hen, vreemde Nederland. Ze hebben het niet altijd gemakkelijk. Sommigen zijn heel vaak verhuisd. We zijn als team heel blij en dankbaar dat we deze kinderen mogen vertellen over God, die ook voor hen een veilige haven wil zijn.

### Gezond gezin zijn



Heidebeek heeft voor deze zomer opnieuw een Family Camp op het programma staan. Het zal plaats vinden van zaterdag 29 juli t/m vrijdag 4 augustus. Het is een week kamperen op het terrein van JmeO Heidebeek in Heerde. Er wordt Bijbels onderwijs gegeven over aspecten van huwelijk, gezin en opvoeding. Er zijn gezinsactiviteiten, tijden van gezamenlijke muziek en aanbidding, momenten van ontspanning en heerlijk eten. Kortom, het is een prachtige gelegenheid om te investeren in je gezin en... te genieten! Er zijn nog twee plekken open!

In oktober wordt er een Family Camp georganiseerd in Nepal. In eerste instantie zou ik hier ook aan mee doen. Maar ik heb hier, tot

twee keer toe, geen vrede over ervaren. Dit heeft mij doen besluiten om niet mee te gaan.

### Troost en herkenning



'Ik mis je' is een televisieprogramma van de EO. Nabestaanden blikken terug op het leven en de dood van een overleden dierbare. Ik heb aan dit programma meegedaan. 28 maart jl. was de opname bij het graf van mijn ouders in Goutum, een dorp onder de rook van Leeuwarden. Het was een mooie en rijke ervaring, waarin ik een eerbetoon aan God en mijn ouders heb mogen brengen. Het programma is uitgezonden op zondag 21 mei jl. en terug te zien op ikmisje.tv

### Spreekbeurten

18 juni jl. mocht ik een spreekbeurt verzorgen in een gemeente in mijn omgeving. Het ging over hoe waardevol kinderen zijn, kinderen in de gemeente en over opvoeding.

Ook spreek ik regelmatig in een gemeente in Leeuwarden. Het is een van mijn grote passies en ik vind het een zegen om dit te mogen doen; doorgeven aan anderen wat ik zelf van God heb ontvangen!

### Mijn visie is:

*Gezinnen tot Gods bestemming te zien komen, door ouders toe te rusten met Bijbels onderwijs over gezin en opvoeding. Het Evangelie onder kinderen te verspreiden en in gebed voor hen op de bres te staan en ook anderen daartoe mobiliseren.*

<b>Postadres:</b>	<b>Aftrekbare giften:</b>
Janneke Duursma "Licht in Duuster" Duisterestraat 1 8162 GL EPE (GLD) Telefoon: 06-18264942 E-Mail: <a href="mailto:Janneke@JannekeDuursma.nl">Janneke@JannekeDuursma.nl</a> internet: <a href="http://www.jannekeduursma.nl">http://www.jannekeduursma.nl</a>	<b>Evangelische Gemeenschap Sneek</b> ABN-AMRO-bank: NL88 ABNA 0436 5183 76 Smidsstraat 8 8601 WB Sneek <b>Onder vermelding van:</b> "Toerusting van kind en gezin"
<b>Heidebeek - Heerde</b>	<b>Aanvraag / Adreswijziging Nieuwsbrief:</b>
JmeO Heidebeek Mussenkampseweg 32 8181 PK, Heerde Telefoon: +31 578 691 534 (receptie) E-Mail: <a href="mailto:info@ywam.nl">info@ywam.nl</a>	Janneke Duursma Duisterestraat 1 8162 GL EPE (GLD) Telefoon: 06-18264942 E-Mail: <a href="mailto:Janneke@JannekeDuursma.nl">Janneke@JannekeDuursma.nl</a>